

• Wie

• Is

• Wie

• In

• Telegrafie

?



“Rinus”

PAØBFN (sk)

† 01. 04. 89

Holleweg 178  
NL 4623 XD  
BERGEN OP ZOOM

Morsum Magnificat

“Omdat ik het in de burgermaatschappij niet zo goed kon vinden , besloot ik beroepsmilitair te worden. In een wervingsadvertentie stonden een aantal beroepsrichtingen waaruit je kon kiezen en Radiotelegrafist stond er ook bij. Dat leek me een mooi woord !

Ik kende de militaire dienst al, want ik had mijn dienstplicht bij de marine vervuld. Radiotelegrafist bleek een gelukkige keuze te zijn .....of misschien toch niet ?

Ik ben er helemaal aan verslingerd geraakt en kan het uren achtereen volhouden. Maar militair morse bestond uit het op de schrijfmachine nemen van duizenden codegroepen of het verzenden van honderden overplaatsingsberichten, waarin alleen de naam van de overgeplaatste verschilde.

Gelukkig ging de Luchtmacht in de jaren 60 definitief over op telex, wat mij deed omzien naar een andere mogelijkheid om morse te bedrijven. Dat was alleen nog mogelijk bij de amateurs en in 1966 maakte ik het reisje naar de Kortenaerkade 12 in Den Haag.

In het begin heb ik me nog wel eens aan de telefonie (AM) bezondigd, maar ieder mens heeft wel een zwarte bladzijde in zijn levensboek. Ook maakte ik het aanvankelijk te gek !. Iedere vrije minuut zat ik achter mijn apparaatjes en de XYL begon te mopperen. Ze is nog niet helemaal tevreden, maar ze heeft er zich mee verzoend. Per slot van rekening weet ze nu , waar ik zit en dat was vroeger wel eens anders.

Ik heb zowat alle onderdelen van de Luchtmacht in Nederland gehad en twee in Duitsland (DA2WH), want ik zeg nog wel eens iets te veel, al bedoel ik het nooit boosaardig . Het wordt me wel eens kwalijk genomen; vandaar die vele onderdelen.

Ik heb zóveel geseind, dat ik plusminus 1974 een soort ‘glazen arm’ opliep. Van de ene op de andere dag kreeg ik er geen letter meer uitgeperst. Ik ben toen noodgedwongen overgegaan op de elbug en de vibro, maar nu , 1983 komt mijn oude gevoel voor ritme weer een beetje terug en ik schakel weer toenemend over op de hand sleutel, want dat is toch eigenlijk het enige echte.

Ik heb een verzameling seinsleutels, een paar mooie en ook veel rommel , maar er komen weinig nieuwe aanwinsten meer.

Ik ben wettelijk aansprakelijk voor “De Vonkenboer” , die met gemengde gevoelens wordt beoordeeld en sinds kort ben ik weer bezig met “Morsum Magnificat” en dit register. Ik ben benieuwd, wat dat moet worden. Ik ben nu gepensioneerd en zie een zee van tijd in het vershiet. God bless me....ik zal het nodig hebben .

**Marinus Hellemons geboren 26.09.1928  
te Steenbergen**



Marconi keyer  
Collection WTCF