



Redactie

Belager / stalker gaat weer bij de RvdJ janken over

exclusief

het weigeren van een Recht van Antwoord

Het begon voor Morsum Magnificat in 2008 maar de wrevet tussen het Bekkevoorts koppel en alias Hissie en de hondenclubs was al een poosje gaande. De klachten waarmee het koppel over die Hissie bij Morsum Magnificat kwam aandraven, bleken na een eerste onderzoek van deze redactie onterecht te zijn. Toen Morsum Magnificat hen daarop attent maakte, keerden ze zich tegen Morsum Magnificat en het is sindsdien, 15 jaar geleden, niet meer gestopt.

Klachten en juridische acties maat voor niets

Er rist klachten bij verschillende politiezones, een klacht met BP bij de Onderzoeksrechter, een kort-geding om MM-157S weg te halen en drie beroepszaken te Brussel ten spijt, kreeg het Bekkevoorts koppel nooit haar zin, geen enkele van de klachten bleek terecht en de geviseerde beklagden werden nooit veroordeeld. De hoge deur-waarder- en advocatenkosten waren een maat voor niets en de frustratie omdat zij hun zin niet kregen lieten hen niet meer los.

Overleden

Alhoewel Rita W. zich al jaren afzijdig hield, blijft Bruynseels onverminderd doorgaan. In 2008 hadden wij bij Morsum Magnificat de indruk dat Rita W. degene was die niet goed spoorde, dat was ook de mening van een gewezen collega van haar, maar later dienden we onze mening ter herzien, Bruynseels is veel erger. Op 19 december 2022 is Rita W. overleden, dat overlijden werd niet meteen ontdekt maar de dokter die door de politie werd opgeroepen, noteerde het overlijden als een natuurlijke

dood, ze kampte echter al heel lang met mentale problemen. Op 17 maart 2010 publiceerde ze op het satanistenforum IBG een bericht waarin ze zelf over haar zelfmoordpoging schrijft: *"... ja, ik heb toen een poging gedaan om er een eind aan te maken, ik geloofde niet meer in de wereld, het was geen aandacht trekken, ik heb bij kerstnacht in levensgevaar gelegen een paar uur lang. Ik was heel teleurgesteld door het leven en het onophoudelijk gestalk en gepest en getreiter door vrienden bedrogen te worden en gewoon gebruikt. Ik wilde rust... eindelijk rust..."*. Dit is een passage uit een zes bladzijden tellende litanie die Rita op 17 maart 2010 over zichzelf op het forum van IBG publiceerde.

Dagelijkse kost

Ondanks dat Morsum Magnificat veelal artikels brengt die op geen enkele wijze verband houden met het Bekkevoorts koppel, pikt



Guido Haenen die "Flipsy" vier jaar kreeg toevertrouwd om die dan op een weinig nette manier plotseling af te moeten geven. Rita W. kon Flipsy wegens problemen met haar ex Benny S. niet meer bijhouden, Guido ontfermde zich over de hond maar kwam bedrogen uit.

Bruynseels dagelijks passages uit artikels om deze te voorzien van belasterende teksten. Op die manier beschikken we ondertussen van één forum, over zevenhonderd bladzijden en van andere websites over tweehonderd, alles samen bezitten we bijna 900 pagina's vol lasterlijke teksten, voldoende om een stevige juridische actie op het getouw te zetten.

Recht van Antwoord

Niettegenstaande Bruynseels de artikels met negenhonderd blad-

eigen berichtgeving



zijden naar eigen goeddunken van commentaar voorzag en tegen de auteur van dit artikel ongestoord mocht tekeergaan, slaagt hij er niet in om een Recht van Antwoord te formuleren dat voldoet aan de voorwaarden van die wet. Morsum Magnificat weigert geen Recht van Antwoord dat voldoet.

Raad voor de Journalistiek

We weten bij Morsum Magnificat dat de Raad voor de Journalistiek niet via een wettelijk initiatief is opgericht en vooral niet onafhankelijk is. Aangezien deze redactie in het verleden tegen de RvdJ deels met succes juridische acties voerde -zie website- hebben ze daar met deze redactie nog een eitje te pellen. Het is dan ook quasi zeker dat Bruynseels met de recente klacht voor de derde keer over dezelfde feiten, gehoor zal krijgen. Morsum Magnificat gaat niet reageren, erkent de RvdJ om voornoemde reden niet. We hebben trouwens in het verleden als lid van diverse journalistenclubs, nooit hun deontologische code onderschreven. Het water zal Pieter Schildknaap dun door de pijpen der illusie stromen als hij denkt dat wij dat gaan doen. De hoofdredacteur is lid van een Internationaal persagentschap dat actief is in 40 landen.

Erik Verbeeck