



Rinus Hellemons PAØBFN - DA2WH - Anemolter 1982



40 JAAR

Morsum
Magnificat

tijdschrift voor morse - telegrafie



Een uitgave 1983-1989 van PAØBFN Rinus Hellemons - silent key -

Some time as your're listening and tuning around, do not be startlet, if you hear a strange sound, like quavering, ghostly, seventy three, from the departed friend who joined silent key

Rinus Hellemons

Morsum Magnificat ® bestaat 40 jaar Radiotelegrafisten uitstervend ras

De originele uitgave Morsum Magnificat © die in februari 1983 door Rinus Hellemons PAØBFN -sk- nu 40 jaar geleden, boven de doopvont werd gehouden, was en is een tijdschrift, dat ondanks dat echte radiotelegrafisten een uitstervend ras zijn, toch nog poogt om de interesse voor de hand geproduceerde radiotelegrafie levendig te houden. Alhoewel er op de radioamateurfrequenties steeds minder hand geproduceerde telegrafie te horen is, bestaan échte radiotelegrafisten nog wel degelijk. Radiotelegrafist was een professioneel en gewaardeerd beroep.

Het Morsealfabet correct omzetten in punten en strepen is een techniek die men over een lange periode diende aan te leren. Zowel voor militaire en zeker voor burgerschepen was de door de marconist geproduceerde radiotelegrafie, de éنية verbinding met het vasteland. Alle kuststations over de ganse wereld gebruikten dezelfde taal -Engels- en dezelfde uit punten en strepen bestaande Morsecode. Korte zinnen en begrippen werden ondergebracht in een Q en Z code, waarvan deze laatste vooral door militairen werden gebruikt.

Wie nog informatie kwijt wil, mag deze toesturen via e-mail info@morsum-magnificat.be of erikjm.verbeeck@telenet.be



issn 1373_833x

Colofon.

Redactie: Pauwelsbos 4, 9881 Bellem +32 (0)9 273 95 64 - +32 (0) 473 76 25 73

info@morsum-magnificat.be - <https://www.morsum-magnificat.com>

Administratie: MORSE-Press Vof - BE 0886 942 759 +32 (0) 488 37 14 72

Verantwoordelijke uitgever: Erik Verbeeck - erikjm.verbeeck@telenet.be

lees meer op p2

Rinus Hellemons † PAØBFN - sk -



We willen met deze uitgave van de originele Morsum Magnificat® nogmaals verwijzen naar de bezieler en de stichter ervan, Rinus Hellemons die op 1 april 1989 na een lange periode van ziekte in Bergen op Zoom is overleden en er op 5 april 1989 werd begraven. Rinus was ook auteur van onder meer "De Vonkenboer". Ik herinner mij nog heel goed, de tweede helft van de tachtiger jaren uit de vorige eeuw toen er op zondagnamiddag op 3.553 kHz urenlang met verschillende Nederlandse en Belgische amateurs qso's waren, elke week weer opnieuw. De droom van Rinus om een PA-ON net op poten te zetten, is nooit gelukt.

ON4CW

lees meer op p.4



Some time as you're listening
and tuning around,
Do not be startled, if you hear
a strange sound,
Like a quavering, ghostly, seventy three,
From the departed friend,
who joined Silent Key.

RINUS HELLEMONS

PAØBFN

Geboren te De Heen op 26 september 1928
en te Bergen op Zoom, gesterkt door het
H. Sacrament van de Zieken,
overleden op 1 april 1989.

Na 60 jaar is Rinus een lange, vredige weg ingeslagen. 'Ach Ant', zei hij, 'ik ben gereed hoor, om te sterven. Ik mag niet mopperen, nog altijd mocht ik er 60 jaar bij zijn. Het laatste jaar wel niet zo bijzonder, maar ik heb toch nog alles, wat afgewerkt en geregeld moest worden, kunnen doen. Het is goed zo, nu is het mijn tijd, maar ik hoop voor jou, dat je heel veel jaren later komt, want de kinderen hebben je nog nodig'.

Wat zullen de kinderen en ik hem missen. Gelukkig maar, dat we kunnen terugblikken op het plezier, dat hij ons gegeven heeft. Met al die herinneringen is het fijn verder te leven. Ondanks de soms moeilijke tijden hebben we allemaal onze persoonlijke, eigen nagedachtenis aan Rinus om ons in de toekomst te steunen.

Ik zou het fijn vinden als we een gebed tot God richten, dat hij ruste in vrede.

Rinus, we nemen weliswaar afscheid van je, maar we zullen eeuwig aan je denken. Je kinderen, kleinkinderen en ik, Ant.
Tot Ziens!

Voor Uw medeleven, in deze moeilijke dagen aan ons betoond, zijn we U zeer dankbaar.

Bergen op Zoom, 5 april 1989

Het bidprentje van de op 1 april 1989 overleden en op 5 april 1989 begraven Rinus Hellemons

Is er nog wel voldoende belangstelling?

De reden waarom de uitgave van Morsum Magnificat®, 63 bladzijden tellend, formaat A5, met n°13 Winter 2001 is gestopt, gaan we niet meer herhalen. Het feit dat de uitgever van toen -Detel bvba- heel wat investeerde verplichtte ons om op één of andere manier door te gaan, zo niet was niet alleen

alle moeite, maar ook de grote investering verloren. We hebben dan besloten om er "Professioneel" aan toe te voegen waardoor we ook de mogelijkheid kregen om andere onderwerpen aan te snijden. We zijn daar, tot spijt wie het benijdt, in geslaagd, maar het blijft ondanks meer dan 15 miljoen bezoekers, een groot financieel fiasco.

Erik Verbeeck

lees meer op p3



PAØUE -sk- Wim Keuzenkamp in zijn shack -foto 1999-

Echte radiotelegrafisten een uitstervend ras 2

Het is gepland om hier regelmatig bijdragen te leveren aan radiotelegrafisten die naar de eeuwige jachtvelden zijn vertrokken en voor Morsum Magnificat een bijzondere betekenis hadden. In deze bijdrage gaat het over Wim Keuzenkamp PAØUE -sk- geweest abonnee, die regelmatig voorstellen lanceerde. Wim bemiddelde ook in de snode plannen van Pieter PA3BWA -sk- om onder de naam van Morsum Magnificat ® zelf activiteiten te organiseren, Wim stuurde daarover op 7 september 1999 een uitgebreide handgeschreven brief aan Morsum Magnificat ®.

Maar ook al in september en oktober 1998 kroop Wim in de pen, stuurde herhaaldelijk rapporten over de signalen tijdens de uitzendingen op 7 en 3,5 Mhz van ON4HSC Belangrijk vinden wij ook dat PAØUE een erg sociaal man was, actief in allerlei sociale



Aanzichtkaart van Noordwijk die Wim naar de redactie stuurde

projecten zoals "Voedsel voor de armen" en het "Parkinson fonds". Op 19 juli 1999 diende Wim afscheid te nemen van zijn 74 jarige xyl Nelly, de exacte datum van het overlijden van Wim is ons helaas niet bekend, we hebben alle informatie over Wim bewaard.

ON4CW

lees meer op p4

vervolg Rinus † van p.2

Het "Commando" van Rinus

Het was in de vorige uitgaven reeds voorzien dat we nog onuitgegeven informatie van en over Rinus Hellemons zouden brengen. De inzet is een deel van het "Commando" dat Rinus vóór zijn overlijden voor diens nabestaanden had opgemaakt, daar-

mando brengen we later nog, we gaan het ook toelichten, in een context plaatsen.

Ant Bergs - Hellemons

We hadden op 22 april 2023 telefonisch contact met één van de nabestaanden van Rinus Hellemons en vernemen dat Ant, de echtgenote van Rinus, zes jaar geleden is overleden. Ant Bergs heeft nog vele jaren

SEMINDE NABESTAANDEN !!
LUISTERT NAAR MIJN COMMANDO !!

Zo spoedig mogelijk na mijn "fading away" dient Gij de navolgende maatregelen te treffen.

1. Bel de DELA op met het bericht van overlijden. Ook 's nachts. Die regelen verder. Telefoonnummer in rode verzekeringsboek. Zeg hen, dat je graag Markusse-Simons als begrafenisondernemer zou willen.
2. Op overlijdenskaart en/of dagbladadvertentie wens ik het volgende:

SILENT † KEY
Some time as you're listening and tuning around,
Do not be startled, if you hear a strange sound,
Like a quavering, ghostly, seventy three,
From the departed friend, who joined Silent Key.

Beste Jan en Erik, 20. Dec. 1997
hart. dan ik voor jullie goede mensen, ook ik mens jullie mooie speculaties en heel veel geluk en een goede gezondheid in het jaar 1998. Ik hoop voor Erik, dat het niet met die infectie overgaat en dan ook waseg die ziekte. En maar lekker zinnen hoor en heel leuk die kaart see eens aan mijn gezicht, hij hangt bij de Kerstkaarten. Wat leuk ook, alle foto's van de Filipijnen. Hart dank u ook daarvoor!
Hus bij mij gaat alles nog goed. Het is dan wel fijn als de postbus weg valt, dat je kinderen en kleine kinderen hebt. We hadden de eerste Kerstdag een mooie dag met cadavre en een goede "Disch". Het kan echter ook goed alleen zijn hoor en me vermaaken ik kom nog steeds tijd te kort. Wie van Frans leuk Eklaren waren we niet, al lang niet. Doch koppel altijd nog een Kaart voor mijn verjaardag en ook als ze ergens op vakantie zijn. Cultuur jullie niet te vergeten. Ik was ontzettend blij de over Jan en Erik's Schatboekje. Groetjes, Ant!

met deze redactie gecommuniceerd, onder meer nieuwjaarskaarten in 1997 met wensen en nieuws - inzet - ook lange brieven. We hopen dat de archieven die verband hebben met Morsum Magnificat en met het werk van Rinus nog aanwezig zijn, op die manier kunnen we zijn werk nog levendig houden.

G4FAI

In een artikel van Tony -G4FAI- zegt deze dat er bij de begrafenis van Rinus verschillende radioamateurs aanwezig waren -inzet- maar dat klopt niet, er waren, behalve ON4CW en XYL, geen andere amateurs aanwezig. Ook de Engelsen hebben het uitgeven van Morsum Magnificat door interne ruzies dienen op te geven, Rinus en Ant zijn

In the afternoon of the day of his funeral I keyed that signal on the MM frequency and I worked several of his friends. They told me they had been to his funeral, together with many others, and how much they missed him,

er dan in geslaagd, na een bezoek aan Ravels, mij te over-

bij wordt duidelijk waarom ook in Morsum Magnificat ® dat soort gedichtje " .. Some time ... " is opgenomen, de rest van dat com-

tuigen het uitgeven van Morsum Magnificat in handen te nemen.

Erik Verbeeck - ON4CW