

Van: Patrick Bruynseels <Patrick.Bruynseels@riziv.fgov.be>

Verzonden: donderdag 20 december 2007 8:01

Aan: Erik Verbeeck <verbeeck.erik@skynet.be>

Onderwerp: Re: Stilte

Mr. Verbeeck,

De zaak is vorige week dinsdag voorgekomen.

De week ervoor had ik nog met mijn advocaat gebeld.

Hij zei mij dat hij alles onder controle had

en zijn 'conclusies' de dag ervoor ging overmaken.

En dat er waarschijnlijk de 11 dec een datum zou vastgelegd worden voor het bepleiten van de zaak.

Ik ben uiteindelijk niet gegaan.

Dinsdag 11 dec kreeg ik dan rond 14u30 een mail van mijn advocaat met

[Uw zaak is vanmorgen gepleit voor het Vrederecht te Leuven.](#)

[Ik heb de zaak uitvoerig uitgelegd om de Vrederechter te overtuigen](#)

Dit had ik dus niet verwacht.

Ik kan me wel voor de kop slaan dat ik niet geweest ben.

Als de vrederechter zich puur aan de feiten houdt (conclusies van mijn advocaat), mag er geen enkel probleem zijn.

Als Debontridder weer allerlei argumenten proberen te gebruiken heeft die de vrederechter zouden kunnen 'vertroebelen', tja, dan ...

En daar was mijn aanwezigheid voor nodig geweest: om al die argumenten te counteren.

Ik heb feedback gevraagd aan mijn advocaat maar niet gekregen.

't is nu afwachten.

Een kordate vrederechter zou snel korte metten moeten kunnen maken met dit alles: debontridder laten betalen, debontridder op zijn plaats zetten en laten opdraaien voor de kosten ...

mvg

Patrick

P.S. ik heb geen uitnodigingsbrief gezien

en er is complete stilte bij de nieuwe huurders

geen reactie op mails met vragen zoals 'is er nog post geweest voor mij' ...